

Terug in de tijd van de Grenslandmenners, in paardengalop.

Diny de Bruin-Müskens heeft voor ons clubblad - "vanaf de bok beken" - een stukje geschreven over de geschiedenis van de Grenslandmenners.

Hier volgt een samenvatting over de beginjaren van de vereniging.

Als je opruimt in je huis, bureau of zolder vindt je altijd van die herinneringen uit het verleden. Zo ook bij ons. Oude clubbladen, vanaf het ontstaan van de vereniging "de Grenslandmenners". Daar is een heel verleden in te lezen over het wel en wee van de leden en de "vereniging" die is opgericht op **10 januari 1995**. Voorheen waren we een "club" zonder naam maar met gelijk gezinde!!

Het allereerste clubblad kwam uit in november 1996 met een geweldige aankondiging van een men demonstratie onder deskundige leiding van Tjeerd Velstra.

Zo zag de eerste jaren het lay-out van ons clubblad er uit. Belangrijke verhalen en uitslagen werden voor de Duitse leden ook in het Duits vertaald en afgedrukt.



Vanaf de oprichting zijn wij, Koos en Diny met onze kinderen, al actief lid van de vereniging. En bijna altijd van de partij als er wat te organiseren was en deden ook meestal mee met onze aanspanning. Toen nog een fjord (genaamd Idool !). Koos was vanaf de oprichting penningmeester, 9 jaar lang.

Het bestuur 1995/1997 bestond uit:

Voorzitter; Jaap Rodrigues de Miranda. In januari 1997 opgevolgd door Eef Heijmink

Secretaris; Ton Wikkers

Penningmeester; Koos de Bruin

Commissaris voor de Grenslandtocht: Jan Feyen

Commissaris voor de Marathon: Leon Reijnen

De redactie van het clubblad werd gevormd door:

Jaap de Miranda – Leon Reijnen (die al snel werd opgevolgd door Ludwig Janssen) en Ton Wikkers. De eerste jaren van de Grenslandmenners werd er zelfs voor de Oefen Marathon een extra boekje uit gebracht. Met plattegronden van de hindernissen (5) en een platte grond van het gehele wegtraject. Veel reclame van

bedrijven die mee sponsorde en een formulier om lid te worden van onze jonge vereniging. Iedereen was zo bereidwillig om te helpen, we waren zeer enthousiast en gemotiveerd om van de koetsentocht en de oefenmarathon, een groot succes te maken. Dit is ons ook jaren op rij zeker gelukt.

De marathon met heel veel inzet van Eef Heymink en Leon Reijnen.

De organisatie van de koetsentocht werd door Toon Stoffelen, Hendrik Jan Jansen, Bart Lamers en Koos de Bruin overgenomen van een groep mannen die dit evenement wilden stoppen. Later werd dit onder streng regie van Jan Feyen uitgebreid en er waren er jaren bij met 85 deelnemende koetsen. Beide evenementen liepen meestal op rolletjes. Een geweldige tijd. Op 24 januari 1997 werd het eerste jaarfeest georganiseerd en wel bij Hendrik Jan Jansen, uitbater van Gaststätte "Merlijn". Na de Algemene Leden vergadering zou aansluitend het feest plaats vinden. Dit werd aangekondigd in het clubblad door de zittende voorzitter Jaap de Miranda. Hij trad tijdens deze vergadering af als voorzitter en gaf de hamer over aan Eef Heijmink. Het was die avond zeer mistig en plaatselijk glad waardoor er enkele leden verhinderd waren om te komen. Volgens het verslag van de aftredende voorzitter was er een gemoedelijk sfeer tijdens de vergadering en werd er geen blad voor de mond genomen waardoor het er levendig aan toe ging. Na afloop werd er in het huiskamercafé gezellig na geklets en zorgde Hendrik Jan met partner Marjan en broer Huub voor drankjes en hapjes. Het was een geslaagde avond.

Ook is men vanaf de oprichting van de vereniging gestart met organiseren van het men weekend. Als ik me goed herinner, waren Jan Feyen en Bart Lamers daar mee bezig. Dat eerste jaar vond het weekend plaats bij de Welse Hut. Dit was in 1994, als mijn telling klopt. In 1995 ging de reis voor een weekend (toen nog 3 dagen) naar Baal. Dit was geregeld door Toon Stoffelen. Bij Sibylle Hammann, haar dochter Steffie, haar kleindochter Wendy en knecht Hannus. Een prachtige plek om te ontspannen en te recreëren met en/of zonder paarden.

Het weekend in Baal (1997) stond in het teken van de 60^{ste} verjaardag van Sybille Hammann. Ze had het zo geregeld dat het gevierd werd tijdens het weekend dat de mannen er zouden zijn (5 juli 1997) Samen met familie, vrienden en burens van haar hebben we er een fantastisch feest van gemaakt tot in de vroege uurtjes. Koffie met héél veel gebak en later een heerlijke verzorgde BBQ. Zij en wij kijken er met een goed en gelukkig gevoel op terug.

Het waren 7 geweldige weekenden die wij daar in de 7 opvolgende jaren doorbrachten met BBQ's en onderlinge wedstrijden in allerlei formaties.

De leden die er vaak bij waren: Eef Heymink (soms met Thea, zijn partner), Toon Stoffelen, Ton Wikkers, Bart en Willie Lamers, Jaap en Heidi de Miranda, Hent en Dien Weijers, Kim Grisel, Peter Johannisma, Jo Jansen, Theo en Lissy Grunewald en Koos, Diny, Marieke, Iiz (vriendinnetje), Geert en Bas de Bruin. Zaterdag avond werd de groep stevast uitgebreid met Miene Stoffelen, Twan en Janneke Kersten, Marja en Jhon en Tessa Lamers (dochter van Hent en Dien met familie) en Toon en Door Vollenberg. Afwisselend kwamen ook andere leden op de Zaterdagavond gezellig mee BBQ-en.